

De Optimistenbond van het Koninkrijk België heeft tot doel de mentaliteit van de inwoners van België te bewegen in de richting van een groter optimisme, meer enthousiasme, een beter humeur, een positief denken, moed en ondernemingszin. De vereniging wil ook een grotere verdraagzaamheid aanmoedigen en de verstandhouding tussen de individuen van de verschillende gemeenschappen en culturen verbeteren.

Hij heeft eveneens tot doel de burgers meer bewust te maken van het feit dat het een voorrecht is in België te kunnen leven en ook de openingsgeest naar Europa en de Wereld toe te bevorderen.

Iedere mens, wie dan ook en ongeacht zijn nationaliteit, zijn woonplaats, zijn godsdienstelijke of filosofische overtuigingen, zijn ras, de taal die hij spreekt, de infirmitieit waaraan hij zou lijden of zijn verleden, kan lid worden, voor zover hij akkoord gaat met de geest van de vereniging.

De leden zijn ervan overtuigd dat de gedachte ook de realiteit beïnvloedt en zij willen dan ook de gelatenheid, de zwartgalligheid en het negativisme bestrijden. Zij verkiezen een positieve boodschap boven een negatieve.

De leden zullen het feit dat men positief over hen spreekt waarderen terwijl het toch zo gemakkelijk is om kwaad te spreken over anderen.

De vereniging is geen politiek forum en zal zich niet inlaten met politiek.

www.optimistenbond.be

www.optimistenbond.eu